

## Een week later je diploma: Vernederend!

Afgelopen week waren er in de media berichten dat vmbo-leerlingen zich achter gesteld voelden omdat ze een week later hun diploma kregen dan havo en vwo.

Een vmbo-leerling tegen zijn docent: "Ja mevrouw, u weet toch. Wij zijn dom, man. Zij vinden iedereen van havo en vwo belangrijker. Wij zijn niets."

Özcan Akyol schreef er een column in het AD over. En hoewel hij het praktijkonderwijs niet noemt, publiceren we de column hier toch. Omdat het ook raakt aan de vooroordelen over onze leerlingen.

## ÖZCAN AKYOL

## Vernederend

**W**ie de afgelopen dagen buiten is geweest, kon er eigenlijk niet omheen: overall hingen weer vlaggen met rugzakken van trotse ouders wier kinderen voor hun examens zijn geslaagd. Die traditie ken ik niet uit mijn eigen jeugd. Mijn ouders wisten niet welk doel het allemaal diende en bovendien hadden we geen vlag thuis. Wat ook mee-speelde, was dat wij, mijn broers en ik, alle drie op een mavo hebben gezeten, een afdeling die zich minder uitbundig manifesteerde rond deze periode. Aan examenfeestjes deden we bijvoorbeeld niet op school.

**Ik moest hieraan denken toen ik deze week hoorde dat leerlingen van de vmbo's basis en kader, die allemaal digitaal hun examens hebben gemaakt, een week later dan de andere niveaus hun uitslag krijgen. Even voor de helderheid: terwijl de leerlingen van mavo, havo, vwo en gymnasium al een paar dagen feestvieren op terrassen en op sociale media, omdat ze in het volgende hoofdstuk van hun leven zijn beland, moeten hun vrienden en vriendinnen nog**

wachten. Op de radio hoorde ik een leraar zeggen dat haar leerlingen dit vernederend vonden. Ze hadden haar gezegd: 'Ja, mevrouw, u weet toch. Wij zijn dom, man. Ze vinden iedereen van havo en vwo belangrijker. Wij zijn niets.' Er zijn misschien mensen die dit zullen bagatelliseren en afdoen als slachtofferschap, maar hier wordt wel degelijk de kern van een groot probleem geraakt.

Op de mavo ervoer ik destijds namelijk hetzelfde. Toen kon het me allemaal niets schelen, want ik had allemaal wilde

plannen om de wereld te veroveren en andermans ongeloof was mijn drijfveer om te slagen. Nu ik ouder ben, vind ik het stuitend dat we deze jongeren een minderwaar-

digheidscomplex geven over hun niveau. We hebben juist mensen nodig die praktisch zijn opgeleid. Er zijn te veel bullshitbanen. Die ontstaan niet onder mensen die praktisch zijn opgeleid. De loodgieter, servicemonteur, schilder, bouwvakker, zorgmedewerker en ga zo maar door hebben het afgelopen pandemiejaar bewezen onmisbaar te zijn in onze samenleving. In de perceptie van te veel mensen heerst nog steeds de gedachte: hoe hoger je bent opgeleid, des te belangrijker je bent voor de samenleving. Dat is de grootste kul.

**Ik geloof niet dat degenen die deze jongeren dit slechte gevoel bezorgden daadwerkelijk kwade intenties hadden. Het is een kwestie van bewustwording. Misschien heeft het (v)mbo meer lobbyisten nodig. Grotere succesverhalen. Want die zijn er wel degelijk. Tienduizenden.**



**Stuitend dat we deze jongeren een complex geven over hun niveau**